



HALMSTAD-TYLÖSAND Inner Wheel Club
Distrikt 240
www.innerwheel.se

Referat

från Månadsmötet den 6 september 2017 på

S:t Olofs kapell i Tylösand



Kvällens program innebar ett besök i S:t Olofs kapell i Tylösand. Vår president Ann började med att hålla vårt Årsmöte i en av de vackraste lokalerna vi varit i. Vi samlades nämligen i kapellets gudstjänstrum där vi kunde njuta av de vackra 1700-talsmålningarna.

Vår IW-medlem Marianne "Nanne" Larsson hälsade oss välkomna till St Olofs kapell. Nanne har sedan 2008 arbetat ideellt i kapellet. Nanne är kapellvärd, sitter i kapellets styrelse och är även ordförande i programkommittén. Nanne berättade om kapellets märkliga historia för oss. Kapellet uppfördes 1721 som kyrka åt församlingen i Lidhult vid Smålandsgränsen. Drygt 150 år senare revs det för att ersättas av en kyrka i sten. Virket efter det gamla kapellet köptes av en lantbrukare i socknen för att användas till bostadshus. Vid ett besök i Lidhult 1931 fick landsantikvarien i Halland Erik Salvén höra historien om det gamla kapellet. Han besökte lantbrukaren och blev visad de gamla vackra takmålningarna från kyrkan på husets vind. Genom ett intensivt detektivarbete kunde han spåra det mesta av inventarierna. Brudbänken vid koret var uppsatt som kalvkätte på en gård. De spiralvridna kolonnerna på altaruppsatsen återfanns i USA där de användes som blomsterpedestaler.

Erik Salvén ville återuppföra kapellet igen och lyckades genom mycket arbete samla in medel för återuppbyggnaden i Tylösand. Grundstenen lades på Olof-dagen den 29 juli 1947 och den 3 september 1950 var det dags för invigning. Tack vare, att den omtänksamma spegelfabrikören Johannes Svensson i Lidhult hade spänt hästen för kärran och åkt de 8 mil till Halmstad för att hämta en fotograf, som dokumenterade kapellet invändigt och utvändigt innan det revs, kunde det restaureras i sitt ursprungliga skick. Kapellet är helgat åt S:t Olof och den skulptur av S:t Olof som finns i kapellet är en kopia av originalet som finns på Västsjölands konstmuseum i Sorö. Kopian överlämnades av danska staten som tack för den gästfrihet danska flyktingar fick i Sverige under andra världskriget. På berghällen väster om kapellet står en klockstapel och där hänger två klockor, som heter Prins Bertil (efter Hallandshertigen) och Drottning Ingrid (efter danska drottningen). Till den vackra anläggningen hör också en kaplansgård, en klockaregård och en kyrkväktarstuga. Kapellet är idag en levande kyrka med gudstjänster och andaktsstunder. Under sommaren bedrivs konfirmationsundervisning och den mest intensiva perioden är under maj till augusti, då det arrangeras konserter och föredrag på torsdagskvällar. Präster och organister verkar i kapellet av eget intresse på frivillig väg och kapellet används flitigt för vigslar, dop och begravningar.

Efter denna spännande historia, förflyttade vi oss till kyrkväktarstugan, som även kallas kaffestugan, för en god måltid och ett glatt umgänge.

Vid pennan.
Kristina